

Frans Bogaert

Geboren op 07-09-1905 te Zele

Overleden op 18-11-1972 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

Zalig die bedroefd zijn, want zij zullen getroost worden (Matt. 5)



WIL BIDDEND GEDENKEN DE ZIEL VAN  
DE HEER

## **Frans BOGAERT**

weduwnaar van Mevrouw  
**PALMYRE HAECK**

geboren te Zele op 7 september 1905 en  
overleden te Gent op 18 november 1972, ge-  
sterkt door de H.H. Sacramenten.

Oudstrijder-Krijgsgevangene 1940-1945.

Na een langdurige ziekte heeft de Heer vader tot zich geroepen. Zijn leven was voor ons een getuigenis van echtelijke liefde en trouw. Met een echte bekommernis heeft hij voor zijn gezin geleefd. We zijn hem heel dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend. Hij was hier een gelukkige man, maar ook hij heeft ondervonden dat het leven hier op aarde zo broos en onvolmaakt is. De dood van moeder was voor hem een zware slag, zijn leven was erdoor gebroken. Met een buitengewone genegenheid omringde hij zijn kleinzoon Willy, die voor hem een troost betekende in zijn eenzaam leven. Want eenzaam voelde hij zich na het verlies van moeder, ondanks de zorgen en liefde van de familie.

In geloof weten we dat hij nu moeder is gaan vervoegen in de hemel.

Dierbare kinderen, zusters, liefste kleinzoon en familie, God weet hoeveel ik van u allen heb gehouden. Dank u omdat gij ook goed waart voor mij, vooral tijdens mijn ziekte. Blijf me nu gedenken in uw gebed.

Heer, neem uw getrouwe dienaar op in Uw eeuwige vreugde. Daar is geen rouw, geen geweent, geen smart meer. Daar is al het oude voorbij.

Maak voor vader alles nieuw.

De Heer en Mevrouw Polydoor SCHELPE-  
BOGAERT en kinderen,

De Heer en Mevrouw Achiel BOGAERT-  
ARENTS,

De families BOGAERT, HAECK, VAN LUNTER,  
VAN DER BURGHT en DIERICKX,

betuigen U hun oprechte dank voor Uw  
deelneming.

van hecke, zele