

Emiel Allard

Geboren op 23-05-1907 te Denderhoutem

Overleden op 03-03-1988 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

†

Gedenk in uw gebed en offer

DE HEER

EMIEL ALLARD

echtgenoot van mevrouw

MARIA-CHRISTINA SMET

Geboren te Denderhoutem op 23 mei 1907 en
godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouw-
ziekenhuis te Aalst op 3 maart 1988,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Emiel was al enkele jaren ziek en heeft veel
geleden; maar niemand had toch gedacht dat
het zo vlug zou gegaan zijn.

Enkele dagen tevoren was de ganse familie
nog gezellig samen om het 60-jarig jubileum
van hun huwelijk te vieren.

Hoe oud iemand ook mag zijn, als men sterft,
het is altijd te vroeg om een dierbare te
verliezen. De dood laat immers altijd een le-
ge plaats achter, die in dit aardse leven niet
meer te herstellen is.

Wij zijn toch God dankbaar dat we zo een
goede echtgenoot, vader en grootvader gehad
hebben in ons leven.

Emiel heeft een schoon gezin gesticht en
grootgebracht, een gelukkige familie samen.

Daarvoor heeft hij hard gewerkt, soms in
moeilijke omstandigheden. Hij kende zijn
werk zeer goed en deed het graag en met
veel toewijding. De lasten van het leven, een
langdurige ziekte heeft hij gelovig gedragen.

Emiel was immers een diep overtuigde en
gelovige man. In vreugde en nood des levens
stelde hij zijn vertrouwen op de Heer en het
regelmatig gebed.

Moge hij nu in Gods vrede verder leven en
beloond worden voor al het schone en voor-
beeldige in zijn leven.

"Ik was bereid, ik stierf, en
van die stonde,
heb ik het licht des levens
weergevonden." (G. Gezelle)

De families ALLARD, SMET, SORGELOOS,

VAN IMPE en GHIJSELS

danken U voor uw blijken van
deelneming en gebed.

Druk. Van der Meeren - Tel. (054) 33 36 27
Begrav. en grafzerken Luc Bael, Denderhoutem
Tel. (054) 33 36 83 - 33 31 38