

Roger Adriaens

Geboren op 02-12-1939 te Denderhoutem

Overleden op 12-05-1975 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

«Heer Uw wil geschiede. . .»

Gedenk in uw gebeden de ziel van

DE HEER

Roger ADRIAENS

echtgenoot van mevrouw

Jeanine DE BRABANTER

geboren te Denderhoutem

op 2 december 1939 en

overleden in het A.Z. te Gent op

12 mei 1975

gesterkt door de H. H. Sakramenten en de
Pauselijke zegen.

Verschrikkelijk kan de dood in deze wereld toeslaan en een groot en schoon gezin in de diepste rouw dompelen. Hier helpt geen schreien en geen klagen, geen mensenhand kan zalving brengen voor deze diepe wonde.

Dit huis, waar de dood zo plots en harteloos is opgetreden, waar de bewoner is uitgegaan, om buiten haar vermoeden, nooit meer terug te keren, doet ons denken aan de vermaning van de Meester over dood en leven: De dood zal

komen als een dief in de nacht; zalig degene die wakende zal bevonden worden.

Duurbare echtgenote en beminde kinderen wij hebben samen gewerkt en gestreden in dit leven en daardoor vele schone en gelukkige dagen gekend. Blijft mij daarom steeds gedenken; want over de grens van dit aardse wacht ons het eeuwig samenzijn.

Beste familieleden, vrienden en kennissen gedenkt mij steeds in uw gebeden. Het is de enige band die tussen ons allen blijvend is.

Voor de blijken van kristene deelneming bij het afsterven van hem die ons zo dierbaar was danken U Innig:

De familiën

ADRIAENS - DE BRABANTER en
DE COORDE - VAN DEN BERGH.

Begrafenisondernemingen VAN HOLSBEEK G.

Moreelstraat 116 - Denderleeuw

Drukkerij DE BRUYN - Denderleeuw