

Celestina Audenaert

Geboren op 03-11-1900 te Overmere

Overleden op 25-04-1994 te Wetteren

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

"Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden." Ps. 23,6



LIEFDEVOL AANDENKEN AAN

MEVROUW

Celestina AUDENAERT

weduwe van de heer

PRUDENT GOOSSENS

geboren te Overmere op 3 november 1900 en
overleden te Wetteren in het Emmanuel
Ziekenhuis op 25 april 1994,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

In volheid van jaren is moeder heengegaan.
Haar lange levenstocht is nu ten einde. Met
de woorden van de oude Simeon uit de
tempel mocht zij bidden: "Laat, nu Heer,
uw dienaar in vrede heengaan."

Het werd een lang leven met veel rijke er-
varingen. Er was een tijd van soberheid en
een tijd van weelde; een tijd van hard wer-
ken en een tijd van zalige rust; een tijd
van liefhebben en een tijd van eenzaamheid;
een tijd van liefde schenken en een tijd
van geborgenheid ontvangen.

De tijd ging rustig aan moeder voorbij.
Vanuit haar woonst in de Warandelaan zag
zij de vele pendelaars heen en weer reizen.
Zij leidde een werkzaam en rustig leven. Zij
was dankbaar om dit eenvoudige en goede
leven.

In haar levensavond werd zij in liefde gebor-
gen. Zij was dankbaar om elke blijk van
vriendschap en oprechte genegenheid.

Een mooi vers geeft haar innerlijke gestel-
tenis weer, een kostbaar woord waar zij aan
hield. "Zalig zij die ons bejaarde mensen,
oud durven laten worden in deze tijd, zij
zullen de rijkdom van onze jaren mogen
ervaren."

Dank U, God, voor dit leven van moeder.
Dank U, moeder voor uw schoon leven, uw
wijsheid, uw trouw.

Gods vrede en barmhartigheid komen over U.

Voor de steun van uw gebed,
voor de troost van uw medevoelen,
danken U van harte :

De families AUDENAERT, GOOSSENS,
VAN GIJSEGHEM en DE CORTE.

Begr. Van Alboom Alfred, Massemen 369 36 25

DRUKKERIJ BULTINCK - KWATRECHT