

Victor Petrus Beeckman

Geboren op 14-02-1902 te Denderhoutem

Overleden op 24-03-1973 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

„God is mijn burcht en mijn vertrouwen“.
Om vroom in uw herinnering te bewaren
en in uw gebeden te gedenken
de ziel van de heer

Victor, Petrus BEECKMAN

weduwnaar van mevrouw
MARIA VAN IMPE

echtgenoot van mevrouw
EMMA DE SCHRIJVER

geboren te Denderhoutem, 14 februari
1902 en gesterkt met de hh. sacramenten
der zieken en de Pauselijke zegen, in de
Heer ontslapen te Gent, 24 maart 1973.

God, wij danken U, omdat Gij door het
Lijden, Dood en Verrijzenis van Uw Zoon,
onze Heer Jezus-Kristus, in ons bestaan
hier op aarde, de hoop hebt ingestort op
een eeuwig leven van vrede en geluk bij
U in de hemel.

In het licht van die hoop kan de mens het
leven aan; want vreugde en blijdschap
doet hem U danken. In zorg, werk, lijden,
kommer zal hij op U betrouwen en de

moed vinden om het te doorstaan en te
overwinnen, daar hij kan rekenen op Uw
hulp en troost.

De dierbare overledene was een een-
voudig man. Werkzaam en zorgvol heeft
hij zijn levenstaak vervuld en was hij
steun en vreugde van hen die hem waren
toevertrouwd.

Almachtige God, ontferm U over uw
dienaar en laat hem nu de volheid genieten
van de vreugde, die Gij hebt voorbereid
voor allen die in geloof en betrouwen op
U door het leven zijn gegaan.

Dierbare echtgenote, kinderen, schoon-
kinderen en kleinkinderen hebt dank om
al uw zorgen en uw liefdevolle genegen-
heid voor mij. Moge God er u om lonen.
Blijft mij gedenken in uw gebeden en
heilig misoffer.

De families BEECKMAN, VAN IMPE, DE
SCHRIJVER, REDANT EN HAEGEMAN,
danken u om de blijken van deelneming
en gebeden.

Begr. Van Holsbeeck, Moreelstr. 116 Denderl.
Veldstr. 50 Welle - Druk c. de leenheer welle