

Marie Philomena Missant

Geboren op 02-04-1840 te Dendermonde

Overleden op 30-09-1921 te Dendermonde

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

Geloofd zij Jezus-Christus.

Amen.



**BID VOOR DE ZIEL**  
van Mevrouw

**Maria-Philomena MISSANT,**

Weduwe van

**M. Theofiel Den Haene,**

geboren te Dendermonde, den 2 April 1840 en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen, den 30 September 1921, voorzien van de Hulpmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Zij was een zeer godvreezende vrouw en een vrome dienaress van Maria. Zij was een voorbeeldige huismoeder, een toonbeeld van bezorgdheid en zelfopoffering.

Eene eerekroon is de hooge ouderdom die op den weg der gerechtigheid bereikt wordt. (Spr. 16. 31).

De Heer die zijne beste vrienden beproeft, had haar ook het kruis van langdurig lijden op de schouders gelegd. Maar met verdufdigheid en overgeving aan Gods wil heeft zij hare pijnen en smarten verdragen, wel wetende dat de kwellingen van dit leven van geen gewicht zijn tegenover de toekomstige heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden.

(Rem. VII, 18).

Ach, mijne geliefde kinderen en bloedverwanten, geloof mij vrij, bij het stervensuur zult gij u gelukkig achten de plicht boven de vermaken, de ziel boven het lichaam, de eeuwigheid boven den tijd, de liefde Gods boven die der menschen gesteld te hebben. Van in den hemel blijf ik over u waken en bidden opdat gij altijd in de vreeze des Heeren zoudet leven. Gij allen die mij bemind hebt, vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

*De lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben in de Kapel van St-Blasius' Gasthuis, Maandag 3 October 1921, te 9 u e.*

Dendermonde, drukkerij J. Van Lantschoot-Moens.

