

Emma Migerode

Geboren op 14-05-1912 te Serskamp

Overleden op 14-03-1931 te Serskamp

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

(100 d. afl.)

† **BID VOOR DE ZIEL**

van

**EMMA MIGERODE**

**dochter van Constant en Coronalie Dobbenie**

*geboren te Cherscamp, den 14 Mei 1912 en aldaar  
godvruchtig overleden, den 14 Maart 1931, voorzien  
van de Heilige Sacramenten.*

*Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw  
en van de Christene Vrouwengilde.*

't Was een lief kind : haar helder oog getuigde van de reinheid haars harten en de rechtschapenheid harer ziel ; haar gelaat droeg den stempel van gezondheid, onschuld, liefde en geluk. In den bloei der jaren, op den drempel eener toekomst die straalt van eer en deugd, werd het blijde jong leven in haar gedood, gelijk het gedood wordt in eene blanke geurige bloem door de zeisen afgemaaid.

Weenen mag men : Jezus weende over zijnen dooden vriend Lazarus ; maar ook moet men gedenken dat alleen het lichaam gestorven is, de ziel voortleeft bij haren schepper en in genade wordt ontvangen : Zalig immers zijn zij die zuiver van hart zijn en een kind van Maria kan niet verloren gaan. — De overledene zegt nu voorzeker met de H. Agnes : « Lieve ouders, weent niet als of ik dood ware. Ik leef in den Hemel in de rei der maagden bij dengene dien ik op aarde uit ganscher harte heb bemind. » Daar is zij ook dankbaar voor hunne liefde en zorgen en waakt over hen.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

H. Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)





