

Henri Poeckx

Geboren op 15-03-1893 te Uitbergen

Overleden op 09-07-1974 te Dendermonde

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

IN VREDE ZAL HIJ RUSTEN !



BID VOOR DE ZIELERUST  
van de heer

**HENRI POECKX**

weduwnaar van mevrouw

**IRMA HANSELAER**

geboren te Uitbergen, op 15 maart 1893, en  
overleden te Dendermonde op 9 juli 1974,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de confrerie van het H. Hart  
en van de Bond der Gepensioneerden.

---

Almachtige God,

die de Heer zijt van onze velden en de Meester van onze oogsten, wij behoren U toe. Elke vrucht is een geschenk uit Uw hand.

Elke dag dat wij betaan is een teken van Uw grote goedheid.

Tijdens zijn levensweg is deze goede oom, man of vriend hiervan diep bewust geweest. In goede en kwade dagen bleef hij trouw in zijn godsdienstzin en trachtte door werken en bidden, zichzelf en de wereld wat beter te maken.

Nooit heeft hij opgehouden om zich in te zetten voor het werk, in de vreemde of hier 't huis, steeds deed hij het plichtsbewust en eerlijk. Heer, maak zijn leven nu heilig en eeuwig, door het licht van zijn geloof, de kracht van zijn hoop en het vuur van zijn liefde.

En geef dat wij allen, vooral familieleden, geburen en vrienden zijn voorbeeld en aandenken steeds in ere houden.

**Dat hij ruste in vrede bij de Heer.**

De families POECKX en HANSELAER.

**danken U voor uw gebeden en  
blijken van medevoelen in hun diepe rouw.**

---

Begrafenissen G. De Ras, Lede.

