

Albert Baeck

Geboren op 28-07-1918 te Hamme

Overleden op 27-06-1975 te Hamme

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

" Er is een tijd van geboren worden en van sterven ; Een tijd van lachen en van schreiën ; Een tijd van zoeken en van verliezen."

uit Prediker.

†

Dit weze een vroom aandenken aan

**De Heer ALBERT BAECK**  
echtgenoot van Mevrouw  
**Maria VAN STEEN**

geb. te Buggenhout op 28 juli 1918  
en in de Heer ontslapen te Hamme,  
op 27 juni 1975.

VELDWACHTER VAN DE GEMEENTE HAMME  
OUD-STRIJDER 1940-'45

Voorzien van de genademiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk.

De stille sfeer in de kamer, het rustig gelaat en de gevouwen handen zeggen ons dat een leven is stilgevallen. Een leven vol rusteloze arbeid, vol liefdevolle zorg, vol betrachtning om de medemens zo goed mogelijk te dienen, neemt hier een einde.

Albert was een boom van een man, zijn verschijning straalde vastberadenheid, klaar inzicht en mensenkennis uit.

Als politiemann en ordebewaker had hij zelf orde en tucht in zijn eigen persoonlijk leven op punt gesteld.

Hij was een overtuigde en kristen man, die veel hield van kerk en priesters.

Een bezoek aan zijn ziekbed stelde hij zeer op prijs. Hoe stichtend was zijn meebidden aan zijn ziekbed.

Hij was een liefdevolle en trouwe echtgenoot en een goede vader.

Dierbare echtgenote ik dank U om Uwe liefde en trouw. Veel te kort is ons samenzijn geweest op aarde, doch we zien elkaar weer bij de Heer. Dank om Uwe goede zorgen.

Dierbare kinderen, dank voor Uwe kinderlijke goedheid. Draag zorg voor moeder nu ze mij zo zeer zal missen en alleen staat in het leven. Buren, vrienden en collega's, ik dank U allen voor de vele vriendschap. Bid voor mij.

†

Voor uw blijken van deelneming in hun rouw en uw gebed voor de geliefde afgestorvene, danken U de familie :

**BAECK**  
**VAN STEEN**  
**PELEMAN**  
**VAN DE VREKEN**

Begrafenissen Denert - Tel. 479414

---

Drukkerij Vermeire, Kerkstraat