

Frans Wachtelaer

Geboren op 29-05-1911 te Welle

Overleden op 23-01-1990 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op [www.indeken.be](http://www.indeken.be)

---

De Heer heeft mij gezien en onverwacht  
ben ik opnieuw geboren en getogen.  
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,  
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.



Dankbaar aandenken aan  
en uitnodiging tot gebed voor  
de Heer

## **FRANS WACHTELAER**

echtgenoot van mevrouw  
**EMMA SMET**

Geboren te Welle op 29 mei 1911 en  
godvruchtig overleden in het O.L.Vrouw-  
ziekenhuis te Aalst op 23 januari 1990,  
gesterkt door de ziekenzalving.

De families: Wachtelaer, Smet,  
Schollaert en De Block

danken u voor uw gebed en medeleven.

Na een erg druk leven heeft deze man het  
moeten afleggen tegen de dingen die ons  
machteloos maken... Na 42 jaren dienst  
bij dezelfde firma was hij nu reeds 18 jaar  
geremd in zijn activiteiten. Zijn dienst-  
vaardigheid werd erg op prijs gesteld en  
liefst van al verzorgde hij zijn tuin waar  
hij het onkruid uit verbannen moest.

In alle stilte en bescheidenheid was hij  
een biddend mens die op het einde be-  
sefte dat hij gaan moest... daarom ook  
hield hij eraan de sacramenten der  
zieken te ontvangen.

Terecht schrijft één van de kinderen:  
„wij zijn treurig bij vader's heengaan  
zijn plaats in ons huis is leeg...“

Liefste echtgenote, beste kinderen en  
kleinkinderen, dank voor de zorg en de  
nabijheid die jullie voor mij hebben  
opgebracht.

Vergeet nu moeder niet en bidt voor mij.  
Eens zien we elkaar terug bij de Heer.

Rouwcenter Bael bvba Welle 053-66 83 81  
Dorp Denderhoutem 054-33 36 83  
Druk C. De Leenheer bvba Welle