

Peter Becqué

Geboren op 06-12-1967 te Wetteren

Overleden op 05-02-1996 te Wetteren

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Het is tijd ik moet nu gaan,
ik zal geen afscheid nemen.
Kijk naar mij uit in de
regenbogen hoog in de lucht.
Als de zon weer opkomt
en de hele wereld nieuw is
kijk dan naar me uit en hou van me.
zoals ik van jullie gehouden heb.



Aandenken aan

DE HEER
Peter BECQUÉ

echtgenoot van Mevrouw **KATIA BAEYENS**

Geboren te Wetteren op 6 december 1967 en er
onverwacht overleden op 5 februari 1996,
begeleid door het gebed van de kerk.

De families BECQUÉ, BAEYENS, VAN DE VELDE,
en DE POORTER,
danken U voor uw steun en aanwezigheid.

Peter, wij zijn je spoor kwijt, zo plots.
Het leven zat je niet steeds mee
en ondanks je goede intenties om
diegenen die je liefhad, het naar hun zin te maken,
liep er toch altijd wel wat fout.
Je hebt altijd veel steun gekregen
van je familie en daar was je
heel dankbaar om.

Vragen rijzen op als golven
bij je heengaan.
En machteloos en woordeloos
blijven we achter met ons verdriet.
Je oogappel Kimberly
- waar je nog zoveel dingen wilde mee beleven -
geeft troost en brengt jou als herinnering
weer bij ons terug.

Zonder en toch met jou
leven wij verder dit breekbaar bestaan.
Vaarwel Peter,
voltooi de charme van je aller persoonlijkst geheim
op de plaats waar rust en vrede zijn.

Katia, Kimberly, ouders, broer, zus, familie en
vrienden, ik had jullie lief, laat mij nu verderleven
in jullie hart.

Begr. Van Bever, Wetteren, 3692008 Druk Verbaere



