

Hugo Allary

Geboren op 17-05-1937 te Oudenburg

Overleden op 31-01-1986 te Zeebrugge

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Bid God voor de ziel van

de heer Hugo ALLARY

weduwnaar van mevrouw Jacqueline DE SECK

geboren te Oudenburg op 17 mei 1937, en na een smartelijk ongeval overleden te Zeebrugge, op 31 januari 1986.

De families ALLARY, DE SECK, DE KESEL
en VAN EEGHEM,

danken U voor de troostgevende blikken
van christelijke deelneming
en voor uw gebed.

rouwleiding y. amys - drukkerij matthys - knokke.

Opgevoed in een echt-christelijke familie was Hugo waarlijk zachtmoedig van aard. Eerder stil, zonder veel woorden bood hij hulp waar nodig was : op het werk, in de familie, in de buurt. Maar het leven bracht ook stormen met zich mee. Na het tragisch overlijden van zijn echtgenote dobberde hij als een havenloos schip op de levenszee. Zoveel ellende en leed hield hij verborgen in zijn hart. Hij bleef bekommerd om zijn kinderen, in het bijzonder om zijn jongste zoon. De stormen bedaarden wanneer hij later een nieuwe thuishaven vond en opnieuw vertrouwen, vriendschap en liefde in het leven ervaarde. Een trouwe kameraad hielp hem klippen van ontmoediging en wanhoop te omzeilen. In zijn nieuwe thuishaven was hij een vriend voor de kinderen en wist hen op gepaste wijze op hun plichten te wijzen. Hugo is een man die door het leven gehard werd, die door stormen en zachte bries gevaren is. Midden de levenszee werd hij voor velen een rots als richtpunt, een rots waarop men kon bouwen.

God, onze vader,
Hugo vertrouwen wij toe
aan uw vaderlijke zorgen
en bidden :
Laat hem voor eeuwig
in uw nabijheid vertoeven.
Schenk hem rust, vrede
en zaligheid, zonder einde.
Amen.